

Guy Dilweg en Franciscus
Geboren in 1944, trad Guy in bij de minderbroeders franciscanen toen hij achttien was. Aanvankelijk wilde hij franciscaans priester worden. Onder invloed van het Tweede Vaticaans Concilie en de Herbronning in de Orde ontdekte hij samen met een stel jaargenoten het ideaal van het broeder zijn. Vanwege zijn maatschappelijke belangstelling ging hij aan de VU politicologie studeren en diende de vredesbeweging Pax (toen Pax Christi) zes jaar als algemeen secretaris.

Bij gelegenheid van de 750-ste sterfdag van Franciscus van Assisi werd hij gevraagd een eenvoudig boekje over hem te schrijven. Dat werd *'Franciscus, een levend Evangelie'*, later gevolgd door *'Franciscus, een leven'*. Voor veel mensen waren deze boekjes een eerste kennismaking met deze fascinerende heilige.

Later schreef hij voor de gemeenschap van het Franciscaans Milieuproject teksten en meditaties. Geliefd werden zijn verhalen waarin Franciscus met zijn gezelschap Leo aan de praet raakt over allerlei onderwerpen die de franciscaanse



spiritualiteit raken. Ze werden gebundeld in het boekje *'Over Liefde'*, dat verschillende herdrukken beleefde.

In de huidige bundel brengt Guy een aantal nieuwe verhalen samen met overwegingen en meditaties rond het leven en de inspiratie van **'zijn grote radicale broer'**.

Het Franciscaans Milieuproject
Met een groep franciscaans geïnspireerde mensen nam Guy het initiatief tot het Franciscaans Milieuproject. Van 1991 tot 2017 gaf hij met deze gemeenschap in Stoutenburg vorm aan een eigentijds kloosterleven, met als pijlers: gemeenschapsleven, spiritualiteit en natuurverbondenheid.

Uit liefde voor Uw Liefde



Verhalen van en over Franciscus van Assisi

Guy Dilweg ofm