



De Amerikaans-Nederlandse kunstenaar Frederick Franck stelt in een van zijn boeken (Zen zien - Zen tekenen) dat zo lang je iets niet getekend hebt, je niet kunt zeggen dat je het gezien hebt. En wie wel eens geprobeerd heeft een blad of een mens na te tekenen, weet dat hij

gelijk heeft. Er is zoveel meer te ontdekken aan nuances en stemmingen dan je op een eerste gezicht zou zeggen.

De Middeleeuwse geleerde franciscaan Bonaventura, **gaat nog een stapje verder: je hebt iets niet 'gezien'** zolang je God er niet in gezien hebt, of het nu een persoon is of een ding. De wereld is vol mysterie. Voor wie het wil zien, voor wie het kan zien.

In deze *Meditaties en Mijmeringen* probeert Guy Dilweg iets van dat mysterie te raken in korte teksten, die vaak bedrieglijk eenvoudig lijken, maar bij nader proeven je het gevoel kunnen geven dat je iets van dat mysterie hebt aangeraakt.

Guy Dilweg is lid van de minderbroeders franciscanen. Hij stichtte in 1991 het Franciscaans Milieuproject in Stoutenburg.

Steeds weer zoeken mijn ogen naar U



Meditaties en Mijmeringen

Guy Dilweg ofm