

Nieuwsbrief Franciscaans Milieuproject Stoutenburg, juni 2017



Toestand

Het is zomer. Deze weken stroomt de warmte overvloedig door tuin en huis, en zijn we blij met iedere spetter water die er valt. Af en toe doen we de sproeier aan, maar de bron stroomt ook niet meer zo hard. Daar zoeken we niets achter. Maar de waterhuishouding van heel Nederland is van slag en misschien wel overbelast.

Veel nieuws hebben we niet. Maar wat er is en wat we willen, kunnen delen hebben we hier weer voor jullie verzameld.

En of het stroomt



Wat betreft de toekomst kan het bericht van februari herhaald worden: de toekomst wordt stapje voor stapje, sprongetje voor sprongetje, helderder. De 'jonge garde' die bestaat uit Marion, Pieta, Rob en Marjan oriënteert zich nog steeds in *St. Agatha* op het klooster. Is een voortzetting van het Franciscaans Milieuproject daar mogelijk? Er is een tuin, er zijn gastenkamers, er zijn ruimtes, er is een poortgebouw waar de gastvrijheid hele nieuwe vormen kan krijgen, zie www.kloostersintagatha.nl. We hangen het allemaal nog niet aan de grote klok, en het is nog steeds niet zeker, maar jullie als ingewijden weten het dan maar vast.

Een groene gemeenschap, voor 'de ouderen' onder ons, zoekt nog steeds een goed onderkomen.

Viering 28 mei

In mei was de laatste viering voor de zomer. Als afsluiting van de meimaand - Mariamaand stonden onze vrouwelijke kwaliteiten centraal. Geïnspireerd door Yael Deckelbaum en een grote kring van Israëlische en Palestijnse vrouwen werd er gezongen, gedanst, bezonnen. 'From the north to the south, from the west to the east, hear the prayer of the mothers. Bring them peace, bring them peace'. Amen. De viering startte met deze: <https://www.youtube.com/watch?v=YyFM-pWdqrY>. Er is veel meer moois te zien en horen van Yael Deckelbaum. Aanbevolen!



Tuindagen



Misschien is de tuin dit jaar nog wel mooier dan anders. Nog even en we kunnen weer volop bessen gaan oogsten. Erwten en peulen zijn er minder dankzij mee etende viervoeters. De aardbeien zijn gelukkig niet allemaal bevroren en gaan goed. Asperges eten we regelmatig. Het leven is goed. Bij gebrek aan tuinweken willen we jullie allen uitnodigen om eens een dag met hart, ziel en handen in onze prachtige tuin te komen helpen en met ons mee te leven. We hebben daarvoor de volgende data gereserveerd: woensdag 14 & donderdag 29 juni, woensdag 12 en donderdag 27 juli, woensdag 9 augustus. Hoe lang die dag duurt is aan jou. We starten met z'n allen om 9.00 uur, en je kunt blijven tot na de lunch, of tot na het avondeten. Laat je via post@stoutenburg.nl weten of je komt!?

Inspiratiedag Blue zone - blauwe zone: kiezen voor groen samen-leven

Het is bijna zover: de inspiratiedag, georganiseerd door de Stoutenburg Academie, 17 juni, van 10.00-16.00 uur. We gaan ons verdiepen in 'blauwe zones', die op vijf plekken in de wereld gelokaliseerd zijn, maar die je ook zelf zou kunnen creëren. Stiekem denken we er op Stoutenburg ook een te hebben, maar die noemen we voorlopig nog 'groene zone'. Helaas krijgen we ook niet de kans om te ontdekken hoe gemakkelijk je hier 100 kunt worden.

We worden die zaterdag wijzer en enthousiaster over lang en gezond leven, en de rol daarin van bijvoorbeeld bewegen, eten, inspireren, samen zijn. En dat alles gaan we buiten én binnen in de praktijk brengen d.m.v. workshops, gezamenlijke maaltijden, vieren. Wees van harte welkom. Meld je aan via post@stoutenburg.nl en alle verdere informatie wordt toegestuurd.

Eerst nog meer informatie? Kijk op de website:

<http://www.stoutenburg.nl/Inspiratiedag2017.html> .



Opera op het landgoed: 25, 26, 27 augustus



'Midsummernightsdream' van Shakespeare, op muziek van Purcell en Mendelssohn zal op Stoutenburg ten gehore worden gebracht. Het wordt een 'wandelende' opera, op het hele landgoed spelen zich scènes af. Met picknick onderweg. Onze kapel is kleedruimte. Het lijkt ons een prachtig evenement worden en we zijn heel benieuwd!

Zie voor meer informatie en verwijzing naar VVV Leusden voor

kaarten: [http://www.ad.nl/amersfoort/zomeropera-midsummer-](http://www.ad.nl/amersfoort/zomeropera-midsummer-dream-op-landgoed~ab2f436f/)

[dream-op-landgoed~ab2f436f/](http://www.ad.nl/amersfoort/zomeropera-midsummer-dream-op-landgoed~ab2f436f/)

Nieuwe boekjes



De boekjes van Guy Dilweg waren snel op, maar er is een nieuwe voorraad. De ene bundel bevat mijmeringen en meditaties onder de titel 'Steeds weer zoeken mijn ogen naar U'. 60 pagina's met een gekleurde omslag.

In de andere bundel zijn teksten samengebracht die franciscaans van inslag zijn. Nieuwe verhalen over Franciscus en broeder Leo, maar ook bewerkingen en hertalingen van bestaande verhalen. De titel 'Uit liefde voor uw liefde'. 48 pagina's, omslag in kleur.



De boekjes kosten € 4,- per stuk. Bij opsturen komt er € 2,50 aan verzendkosten bij.

Beide boekjes samen voor € 12,- inclusief verzendkosten.

Te bestellen door het bedrag (inclusief de verzendkosten) over te maken op

NL47 TRIO 0197 8504 80 t.n.v. Franciscaans Milieuproject.

Zet uw adres erbij en welk boekje u wil bestellen: 'Steeds weer', 'Uit liefde', of 'Beide boekjes'.

Groet!

Een zomers groet namens alle bewoners van Stoutenburg, vrede en alle goeds!

Marjan Bosch

>> Meer nieuwsbrieven: <http://www.stoutenburg.nl/Nieuwsbrieven-archief.html>